

**22 oktober : Hildegard von Bingen,**

**Lezing door Wilma Bos, muziekbijdrage door Cileke Angenent.**

Deze inleiding is openbaar toegankelijk. Daarnaast is het ook een eerste opmaat voor de deelnemers aan een reis naar Bingen en omgeving komend voorjaar.

Hildegard van Bingen (1098 tot 1179), is een in heel veel opzichten bijzondere vrouw. Ze was een Benedictijner non, de eerste vrouwelijke arts met een diepgaande kennis van de natuur, raadgeefster van pausen en vorsten. Zij had mystieke visioenen, die zij liet schilderen en ze schreef theologische verhandelingen. Daarnaast componeerde zij en leidde een klooster. Kortom, iemand die ik graag met u samen beter wil leren kennen.

Wilma Bos.

Toen ik, Cileke, kennis maakte met de liederen die Hildegard von Bingen schreef merkte ik dat de melodie door me heen ging stromen. De teksten werkten vanuit de waarheden die achter haar woorden schuilt. De klank kwam bij dit zingen steeds meer uit de ruimte. Zo wil ik graag met u oefenen aan wat liederen die opgetekend zijn door haar.

*Aansluitend is een eerste kennismakingsbijeenkomst voor de deelnemers aan de reis naar Bingen 13-15 april 2018.*