



Stilte beluisteren tijdens de twaalf heilige nachten

Te midwinter raakt de kosmos als het ware de aarde. Wij zien dan heel letterlijk de maan en de sterren door de bomen heen schijnen. Op de heilige nacht van Kerstmis volgen twaalf nachten die een geheim in zich dragen. Het is alsof het pasgeboren Jezuskind is opgestaan uit de kribbe en ons omhoog leidt langs twaalf kamers waarin de sterkrachten van de dierenriemtekens wonen. Die tekens staan ook afgebeeld op het plafond van de kapel van de zusters waarin de avond gehouden zal worden.

In de nachten tussen Kerstmis en Driekoningen wordt voorbereid wat in de twaalf maanden van het nieuwe jaar tot ontplooiing zal komen. Ook de planetenwerkingen verbonden met de dagen van de week, dragen in deze tijd van het jaar extra kwaliteit. De lucht is vol openbaringen, waarvoor wij onze ziel kunnen openstellen. Hoe kunnen wij luisterend horen wat de kosmische stilte van die heilige nachten ons schenken wil? In een opmaat zal hier nader op worden ingegaan.

Op de avond van 30 december, gewijd aan Koning David, zal Jeanette Eeuwes een eerste kennismaking met de klank van hout verzorgen. Rudolf Steiner koos voor de (metamorfose-)zuilen in de grote zaal van het eerste Goetheanum zeven houtsoorten, te weten de berk, esdoorn, haagbeuk, es, kers, iep en eik. Uit deze bomen zijn eenvoudige klankinstrumenten gesneden, waarmee wij gezamenlijk zullen spelen.

De gekozen houtsoorten zijn verbonden met planeten en met de dagen van de week. De es met de zondag en de Zon, de kersenboom met de maandag en de Maan, de eik met de dinsdag en de planeet Mars, de iep met de woensdag en Mercurius, de esdoorn met de donderdag en Jupiter, de berk met de vrijdag en Venus, en de haagbeuk is verbonden met de zaterdag en Saturnus.

De avond zal afgesloten worden met een lied van Hildegard von Bingen, gezongen door Cileke Angent. U bent van harte welkom in deze bijzondere tijd van het jaar.

Plaats en tijd: Reek, Heijtmorgen 9-A,
donderdag 30 december 2010, 20:00 uur.

Marianne Koning
Heijtmorgen 9-A
5375AL Reek
0486 474940

-Andere belangstellenden zijn ook welkom
-Er zijn kunstwerken te koop
-Meer info op website Jacob.vanEijden.nl
-Parkeren langs de openbare weg