

# Het lied van Olav Åsteson:

*"Wilt gij luisteren naar mijn lied  
van een koen ruiterman?  
Zijn naam is Olav Åsteson  
Geslapen heeft hij, lang".*

**Cileke Angenent (zang)**

en

**Ettje Ferwerda (lier)**

brenge dit Noorse droomlied lied.

Gezongen op de oude

Noorse melodie en vertaald in het Nederlands.

Voorafgaand zal Cileke met de mensen zingen.

Ettje zal een korte inleiding geven over de inhoud.

Het lied stamt uit de 13e eeuw en beschrijft

de inwijdingsweg die Olav Åsteson door

de sterrenwereld gaat tijdens

de Twaalf Heilige Nachten.

Tijd: 20 uur

datum: 4-1-2019

plaats: Tuinzaal

Badhuisweg 27

te Zutphen

Tijd: 20 uur

Datum: 18-1-2019

Plaats: te Arnhem

